

Bladet udgives af Foreningen og udgaar i Gang maanedlig samt sendes uden Vederlag Foreningens Medlemmer. Medlemskontingentet er 12 Kr. aarlig for active, og 4 Kr. for passive Medlemmer.

# „BREVDUEN“

Organ

for

Anmeldelser om Optagelse i Foreningen, hvilket sker ved Ballotation, maa ske skriftlig til Formanden, Grosserer W. Gjessing, Graabrødretov 18, 2. Sal. Kjøbenhavn K.

Medlemmerne af Brevdueforeningen Kjøbenhavn  
stiftet 11te Juni 1878.

Nr. 8.

NOVEMBER 1883.

1ste Aarg.

## Foreningsanliggender.

Ved Mødet d. 5. October, optoges de proponerede 5 aktive og 4 passive Medlemmer enstemmig. Derefter afholdtes den ordinaire Generalforsamling med nedenstaaende Resultat.

**Fredag d. 2. Novbr. Kl. 9,** afholdes Møde i Café Nationals Taarnværelse. Kl. 8 $\frac{1}{2}$  afholdes Auktion over 6 Stk. belgiske Brevduer skjænkede Foreningen af Ritmester C. F. Lühr Christiania. Udbyttet heraf anvendes som en Præmie ved Gjedsør Flyvningen i 1884.

**Søndagen d. 4. Novbr.** afholdes en større Auktion over Brevduer i Bruxelles hvorpaa d'Hrr Medlemmers Opmærksomhed henledes, (se omstaaende).

**Fredagen d. 9. Novbr,** afholder Foreningen i Hotel National en selskabelig Sammenkomst med Damer hvortil Listen fremlægges til Paategning paa Foreningens Kontor og slutes Mandagen d. 5. ds.

Næste Mødeaften finder Sted **Fredagen d. 7. Decbr.** i Hotel National. Paa dette Møde vil der blive foretaget Ballotation, afholdt Foredrag samt bortfloddet gratis iblandt Foreningens aktive Medlemmer 5 Par prima belgiske Brevduer som have vundne flere Præmier og ere indkjøbte ved Auction i Bruxelles. Iruerne ere skjænkede Foreningen af en Velynder.

## Generalforsamlingen.

Fredagen d. 5. October afholdtes den ordinære Generalforsamling i Hotel „National“. Til Dirigent valgtes Grosserer F. Grundtvig. Formanden med-

delte derefter Virksomheden i det forløbne Aar, som maatte betragtes som meget heldig tilendebragt. Medlemsantallet, som i Oktober 1882 udgjorde 16, var nu steget til 120, og deraf 28 aktive, og iblandt disse atter alle dem, der i sin Tid stiftede Foreningen. Filialer var anlagt i en Del sjællandske Byer og var under Dannelse i andre, saaledes at Foreningen haabede til Foraaret at kunne stille et velordnet Brevduestationsnet til Krigsministeriets Raadighed. Der var i Aarets Løb, den første Fredag i hver Maaned, blevet afholdt Møder, paa hvilke der var blevet holdt Foredrag og Auktioner hvorved der var blevet bortsolgt 180 Brevduer, indforskrevne fra de bedste Opdrættere i Udlandet, Foreningen havde nu sit eget Organ der tildeltes Medlemmerne gratis en Gang maanedlig Af Gaver havde Foreningen foruden Krigsministeriets Understøttelse, fra Fjerkræforeningerne i Aarhus og Kjøbenhavn, modtaget flere Præmier. Brevduebestanden for den kjøbenhavnske Afdeling kunne anslaaes til ca 600 Stk, som til enhver Tid vilde kunde stilles til Krigs- og Marineministeriets Raadighed. I Aarets Løb var der blevet afholdt 4 Kapflyvninger, fra Vordingborg, Nykjøbing p. F., Gjedsør Fyr samt Landskrona, til disse var der fra 14 Medlemmer anmeldt 332 Duer. Til Præmier havde Foreningens Kasse anvendt 331 Kr. 50 Øre, til Traineringen var anvendt ca. 200 Kr. De indvundne Resultater ved Aarets Kapflyvninger maatte betragtes som meget heldige. Kassereren fremlagde derefter det reviderede Regnskab, som udviste en kontant Kasseholdning af 519 Kr. 37 Øre samt 2 ikke vundne Præmier til Værdi 90 Kr. Det glimrende Resultat skyldes væsentlig en Velynder af Foreningen, der personlig havde afholdt alle Administrationsudgifter samt Trykning og Redigering af Foreningens Organ. I det kommende Aar bestemtes at afholde 4 Kapflyvninger, fra Vordingborg, Gjedsør Fyr,

Nakkehoved Fyr og Kallundborg. En Udstilling af Brevduer blev stillet i Udsigt i Januar 1884. Dernæst vedtoges nye Love for Foreningens Filialer. Medlemmerne af disse, skulle ligesom i Hovedforeningen bestaa af aktive og passive med et aarligt Kontingent af 6 og 4 Kr. Af Kontingentet skulde  $\frac{2}{3}$  tilfalde Filialet som Præmier ved Kapflyvningerne,  $\frac{1}{3}$  tilfalde Hovedforeningen til Administrationsudgifter og Dækning af Udgifter ved Bladet. Filialet bestyres af en Repræsentant. Iøvrigt erhoder Filialernes Medlemmer samme Ret til Hovedforeningens Møder og Auktioner som Hovedforeningens Medlemmer, og erhoder som disse Foreningens Organ gratis tilstillet. Den afgaaende Bestyrelse blev derefter eenstemmig gjenvalgt og bestaar saaledes af Hr. Gross. William Gjessing, Formand, Hr. Vinhdl. P. Sørensen, Viceformand, Hr. Billedhugger P. Hansen, Kasserer, Hr. Gross F. Grundtvig, Suppleant, samt Hr. Vinhdlr. P. Ryder, Revisor. Generalforsamlingen overværedes af ca. 50 Medlemmer.

### Brevdueforeningen af 1878.

har som enhver ny Forening der dertil maa prøve sig frem, haft sine Hindringer og ere de end langt fra overvundne, saa haaber dens Medlemmer dog paa, at de efterhaanden vil vige for ihærdigt Arbejde og en i stedse forøget Grad voxende Støtte saavel af aktive som passive Medlemmer. Vil det imidlertid lykkes at bringe den stillede Opgave nærmere det tilstræbte Maal, da kan det kun ske ved, at saamange som interesserer sig for Sagen og ere istand til, at sætte den over Hensynet til deres egen kjære Person, slutter sig sammen. Dette er ikke saa let, som mange muligvis antage, hvisaarsag nogle Exempler vil vise, at de personlige Hensyn ikke sjælden spiller en større Rolle end ønskelig. Brevdueforeningen af 1878 og Fjerkræforeningen med Bestyrelse i Kjøbenhavn, valgte ved den aarlige Generalforsamling f. A. nye Formænd, men saa naturlig det end maatte synes, at Medlemmerne af de tvende Foreninger benyttede sig af den dem tilkommende Ret, saa fremkaldte denne paa behørig og lovlig Maade foretagne Personforandring ikke destomindre en Splittelse af Kræfterne, derved, at de tvende tidligere Formænd trak sig fornærmede tilbage, for kort efter at danne tvende nye Foreninger ved Hjælp af nogle Venner.

For selve Sagen maa ethvert Spild af Kræfter indstændig fraraades og maa det end erkjendes, at de tvende Forsøg i denne Retning langt fra har været til Skade for selve den af de tvende ældre

Foreninger fortsatte Virksomhed, saa er det dog utvivlsomt, at jo flere Foreninger der eksisterer, jo mere splittes Kræfterne og jo større Uensartethed kommer der tilstede ved den spredte Virken. Brevdueforeningen af 1878 har ganske vist siden Generalforsamlingen f. A., havt en ligesaa overraskende, som glædelig Fremgang, saa at saavel dens Medlemsantal, som dens Duebestand, endog overgaa de dristigste Forventninger ved Aarets Begyndelse, men hvad der dertil er af stor Vigtighed, det er, at Interessen for Brevduen som Budbringer, er trængt ud i Landet, saa at Foreninger alt have dannet sig i forskellige Kjøbstæder. Maatte det nu kunde lykkes, at fremkalde en almindelig Overbevisning om, at Enhed i den fælles Virken er aldeles nødvendig, om Arbejdet vil bære den ønskede Frugt, da gaar den tilstræbte Idræt med sikker Fod sit Maal imøde. Ærede Medborgere i de Kjøbstæder, der alt have eller senere danne Brevdueforeninger, opfordres desaaarsag til, at slutte sig til Foreningen i Kjøbenhavn som Filialer af denne. Ideen er saalangt fra ny, at den har foresvævet Bestyrelsen ligesom den ved Medborgeres Tillid tog Sagen i dens Haand, og da Kjøbstædernes lokale Foreninger, selv efter en Tilslutning til Hovedforeningen, beholde deres indre Selvstændighed ubeskåret, formaa vi ikke at indse hvad der, alt vel overveiet, skulde afholde dem fra en Indordning under den fælles ved Billigelse af Repræsentanter fra samtlige Foreninger, fastsatte Virken. Skal forskellige Foreninger opnaa andet eller mere end en lokal Sport, da maa Dressuren af Duerne foregaa efter en bestemt lagt Plan, hvorved der ligesom dannes et Næt indenfor hvilket den tilstræbte Forbindelse sikres ved Stationer, hvis Beboere ere istand til, selv efter en længere Fraværelse, at bringe Elterretninger til Hjemmet. Vinteren kan hindre den sædvanlige Forbindelse mellem Landene, Jernbaneskiner kunne opbrydes og Telegraftraade ødelægges, medens den ved Brevduer etablerede Forbindelse ikke kunne standses, forudsat at den forud er ledet efter en vel overveiet og gennemført Plan, og at en saadan Forbindelse kan hlive af uberegnelig Vigtighed, drister neppe Nogen sig til at nægte, hvisaarsag vi lægge ærede Medborgere paa Sinde, at Enighed gjør stærk, medens en uensartet Virken, ingensinde vil føre os til Maalet. Dette saavel med Hensyn til det private Foretagende som med den af Forsvarsministrene til Sagens Fremme ydede Understøttelse Bliver den spredt til Foreninger, der virker fuldstændig uafhængig efter en kun for den enkelte Forening lagt Plan, da vil ethvert Bidrag, derved at det fremmer den uensartede og ikke sjælden hinanden modvirkende Plan, kun afstedkomme Skade

istedetfor Gavn, medens det, anvendt til fremme af en efter fælles Beslutning ordnet Forbindelse, ikke alene ved den finansielle Hjælp, men ved dens moralske Støtte, vil være af stor Betydning for selve Sagen.

Sluttelig henviser vi til nedenanførte Oversættelse, hvoraf vil ses, at man endelig i Berlin er kommen til den samme Opfattelse af Brevduesagen som ovenfor er fremsat, og som vi haabe, at ret Mange maatte tilegne sig.

### Brevduepostens Opgave og Maal i Tyskland.

Efter der praktische Geflügel-Züchter.

Blandt alle Liebhaberier staar Brevdueposten næsten i første Række. Der gives intet mere spændende end ved Kapflyvningerne at vente paa de hjemvendende Yndlinge, saa hurtig som mulig at skaffe de Ankomne ind i Foreningslokalet samt bestemme og bekendtgjøre de tilkæmpede Seirspræmier. Derved hænger Berømmelse og Ære og deri kulminerer aarelang Dressur og Afretnings heldige Resultat. Den kongelig Statsregjering følger med Opmærksomhed Brevduesporten. Hans Majestæt Keiseren bevilger Guldmedailler ved Flyvninger paa mere end 400 Kilometres Afstande efter forudgaaende fireugenlig Indespærring i en militær Brevduestation. Krigsministeriet bevilger til Foreningerne Sølv- og Bronze-Statsmedailler til Belønning for de bedste Dressører.

Ved Rhinen og i Tysklands Vesten har Brevduesporten allerede i lang Tid fundet ivrige Liebhavere. De danne der større, godt udviklede Foreninger, men havde ikke den Bestræbelse tillige at udbrede Brevduevæsenet videre i det øvrige Tyskland. Først i de sidste Aar blev der fra Berlin forsøgt at vinde nye Liebhavere og at anspore de mange Fjerkræavlsforeninger til at danne Stationer for Brevdueavl og derved vække Interesse for vor Sag. Omendskjønt disse Bestræbelser i Begyndelsen vare forbundne med store Vanskeligheder, saa er det dog lykkedes at henledes mange Fjerkræavleres Opmærksomhed paa denne Sport og vinde dem vedvarende for den.

I den nyeste Tid har der i Tysklands Hjerte lige til Østgrænsen dannet sig nye Brevdueavlerforeninger, saa at der nu tør næres Haab om, at opnaa en vedvarende Udbredelse for Brevduesporten i hele det tyske Rige.

Nu bør det være en smuk Opgave for alle gamle Foreninger stedse at træde hjælpende og

raadgivende til, for at de mange Vanskeligheder lettere og sikrere kunne overvindes. Den af gamle og prøvede Liebhavere dannede Forening „Fønix“ vil gjerne paatage sig dette Arbejde og derved stille sig den Opgave at føre alle med Duernes Afretning forbundne Omkostninger tilbage til det ringeste Kvantum, saa at Reiseomkostningerne begynde med 2 Pfg. stigende til 10 Pfg. pr. Due. Kun derved bliver det muligt at gjøre Brevduevæsenet mere populært og der bydes enhver Liebhaber Leilighed til at finde Glæde deri. Bestræbelserne for at hæve og udbrede Brevduevæsenet i Tyskland og den derpaa anvendte Uleilighed samt Omkostningerne bør styres henimod et fælles Maal og anvendes nyttebringende i sin Helhed, idet der bør søges tilveiebragt en Centralforbindelse mellem alle Brevdueavlsforeninger. Alle Foreningers Bestræbelser maa gaa ud paa i Fællesskab at opstille en fælles Reiseplan. Flugtretningerne skulle strække sig strategisk over hele det tyske Rige. Et saadant Næt, der griber ind i hinanden, vil først give vort Brevduevæsen virkelig Betydning og gjøre alle derpaa anvendte Bekostninger og Uleiligheder frugtbringende. Foreningerne maa udarbejde et Kort, paa hvilket alle Flugtretninger lige til Endepunkterne staa betegnede ved Linier. Disse Linier, med forskjellig Farve for hver Forening, begynde ved Vaaningsstedet og vise ved en Pil Retninger til den staaende Endestation.

Efter en saadan Generalplan, der kan lignes ved et Jernbanekort, skulle alle Foreninger udarbejde deres Reiseplaner og indtegne de enkelte Stationer. Saa griber al Foreningsvirksomhed ind i hinanden som Tandhjulet i et Uhr. Vor forenede Kræfter danne i Enighed en stærk Magt med patriotiske Formaal og den gode Bevidsthed, at vi ved given Leilighed tillige kunne yde Fædrelandet virkelig Tjeneste.

Gid denne Opfordring maa finde velvillig Opmærksomhed hos alle Foreninger og ligeledes hos enkelte Liebhavere,

Foreningen for Brevdue-Liebhaberier og Avl, „Fønix“, Berlin.

H. Køhne.	A. Kransler.	C. Strausz.
F. Matthes.	H. Alst.	
Henckel.	Reichenbach.	

Søndag d. 4. November 1883, præcis Kl. 12, vil der i Cirkus-Etablissementet, rue d'Or, 16 i Bryssel, blive bortsolgt offentlig 27 Raceduer af meget god Race, de udgjøre tilsammen Hr. Daens Dueslag, der bor i rue du Viadux, 67, i Ixelles.

Dette Salg giver Adgang til to Par reproduktive Duer, Nr. 1 og 2, som have frembragt saa at sige næsten alle Duer i Dueslaget, samt Nr. 11 og 12, som have deres Oprindelse fra Hr. Værbeiren og nedstamme fra afdøde Servais' gamle Race i Ixelles; de unge fra 1883 have med Held deltaget i Øvelserne fra Chantilly, Bretagny, Etampes og Tournay; tre af dem have taget Del i Kapflyvninger fra Blois, der organiseredes den 9 September af Libre Abéone; Nr. 25 af dette Salg har faaet den 47. Præmie ved denne Kapflyvning.

Umiddelbart efter dette Salg vil der blive bortauktioneret 27 Brevduer af fortrinlig Race; de udgjøre tilsammen den i Grammont boende Hr. Bauwens' Dueslag.

Denne Liebhaber har været en af de ivrigste i Omegnen af Grammont; næsten 40 Diplomer, Vidnesbyrd om de Præmier, Sælgeren har faaet, ville paa Salgsdagen blive stillede til Amatørens Raadighed.

Mr. Paquet fra Cureghem, der eiede flere Duer, som nedstammede fra Bauwens, har faaet forskellige Præmier ved den store nationale Kapflyvning i Bryssel.

Endelig vil der blive forauktioneret 41 Race-duer næsten alle Verviers-Racen, nedstammende fra Henri Dardennes Dueslag, der bor i Rue du Pont-Leopold, 54, i Hodimont-lez-Verviers

Denne Amateurs Ry trænger ikke til yderligere anbefaling. Her meddeles et Résumé af Hovedpræmierne, som han fik i 1883: Beaugency, 5 og 12 Præmie; Pontoise, 31 og 42; Blois, 2; Chateau-Renault, 6; Coutras, 15; Issoudun 10 og 23; Poitiers, 1 og 19; Bonneral, 1 og 81; Limoges 2. Præmier à 100 Fr. i Club du Midi (1,215 Konkurrenter). Limoges à Louvent, 5, 10 og 30; Bordeaux à Malines, 5 Præmier med 5 engagerede Duer 4, 5, 9, 10 og 21; Bagères-de-Bigorre à Liège. 4 Præmie; Bayonne à Liège 45; Morcens à Bruxelles, 25 Præmie og 3 extra Indsatseraf 500 Fr. etc. etc.

Søndag den 11. November 1883, præcis Kl. 12, vil der i Etablissement du Cirque, rue d'Or, 16, i Bryssel, blive offentlig bortsolgt 41 Brevduer, der nedstammer fra Hr. Désirè Pierre Dueslag, rue de la Station, à Uccle (les-Bruxelles).

Sælgeren vil for sig selv kun bevare omtrent 16 Duer, altsaa 8 Par, forholdsvis et tilstrækkeligt Antal, da Duevennerne i Uccle og Omegn ikke mere ville kunne tage Del i de Kapflyvninger, der

organiseres af Selskaberne fra Hovedstaden, eftersom disse Kapflyvninger ere forbeholdt de Amatører, der have Bopæl i Bryssels Distrikt.

Sælgeren har taget følgende Præmier:

1876. Langon: 43, 127, 141, 207 og 281.

1877. Versailles: 8, 14, 15, 22, 31 og 37; fra Vierzon 40 og 43; i Lectoure 159 og 197.

1878. Orleans: 1, 80 og 81; Montargis: 36 og 37; Mont-de-Morsan 129,

1879. Creil: 1, 16, 57 og 63; Châteaudun: 8, 21 og 41; Orleans 8, 110 og 111; Blois: 13 og 48; Angoulême; 13, 29 og 85, (1047 Konkurrenter); Limoges 32; Auch 101.

1880. Paris 1, 4, 5, 11, 13 og 24; Orleans 3, 60 og 62; Vendôme 13, 28 og 33; Limoges 45, (1,921 Konkurrenter); Poitiers 129; Lamothe 93, (3,630 Konkurrenter.)

1881. Creil: 1, 4, 6, 10, 11, 16, 17, 19, 20, 21, 25 og 36; Chantilly 12, 14 og 31; Rambouillet 5, 10, 16, 30, 33 og 40 paa 12 Duer; Vendôme 16; Toulouse 10 Hæderspræmie,

1882. Creil 7, 9, 15, 16, 18, 31, 33 og 36; Orleans 6 og 9; Etampes à Louvain 78 og 176, (1942 Konkurrenter); Vierzon 4, 10 og 33; Morceaux 137.

1883. Chantilly 12, 17, 22 og 46; Creil 10; 11, 17 og 35; St. Denis 15; Compiègne 1 og 2, Orleans 12 og 22; Vierzon 1 og 22; Etampes 24; Poitiers 33, etc. etc.

Umiddelbart efter vil der i samme Lokale blive bortsolgt offentlig 15 Brevduer, der udgjøre Hr. A. Dalaunois' Dueslag i Grammont.

Disse Duer nedstamme fra renomerede Amatører som Van Bevere fra Courtrai, de Keukelaere fra Gand Laumers d'Auvers, Cortvrindt fra Denderleeuw, Deontridder og afdøde Willckens fra Grammont, og kunne anbefales til Kapflyvninger paa længere Router. Parrene 1, 2, 5 og 6 egne sig specielt til Avling.

**Søndagen d. 25. Novbr. 1883** Kl. 12 vil der i Cirkusetablisementet rue d'Or 16 i Bryssel blive bortsolgt offentlig 125 Brevduer, der hidrøre fra Vanderheydens Dueslag boende i rue St. Jani i Liège.

Disse Duer ere meget smukke og af udmærket Race; vi kunne ogsaa forudsige, at et stort Antal Amatører ville begive sig til Auktionsstedet for at gjøre sig bekendt med de herlige Duer.